

De stappen op een rijtje

1. Maak je zelf bekend met en bewust van wat het allemaal inhoudt om onderwijs te volgen in een ander land, en wat het inhoudt om dit tot stand te brengen. Praat eens met leerlingen die op uitwisseling geweest zijn, om ideeën op te doen en te leren van hun ervaringen. Mocht je geen leerlingen kennen die op uitwisseling zijn geweest vraag Christian Begemann, de uitwisselingscoördinator, om je voor te stellen aan iemand.
2. Bespreek je ideeën met je ouder(s)/verzorger(s) en met je mentor, hoe kijken zij er tegen aan? Zij zijn degenen die je feedback kunnen geven en je kunnen helpen in je aanpak en je initiatieven.
3. Bedenk hoe lang je op uitwisseling wilt en op welke manier(zie informatie op de webpagina).
4. Zoek naar een gepaste school en informeer of zij de mogelijkheden hebben om jou als buitenlandse leerling onderwijs te kunnen laten volgen. Mocht dit mogelijk zijn vraag dan vervolgens om de gegevens van een contact persoon aan wie je jezelf en jouw plan kunt voorstellen.
5. Neem dan contact op met Christian en bespreek je plannen en de mogelijkheden.
6. Schrijf een brief/email aan de contactpersoon op de school waarin je jezelf goed voorstelt, zo veel mogelijk over jezelf vertelt, je motivatie duidelijk maakt en je ideeën voor de uitwisseling met betrekking tot de school en het verblijf voorlegt. Voordat je deze verstuurt is het goed om dit schrijven nog door te sturen naar Christian voor feedback.
7. Zodoende komt er een contact tot stand tussen jou en de school en ook tussen jouw familie en de familie waar je mogelijk zou gaan verblijven.
8. Als alles goedgekeurd is door de school daar en je zeker bent van een verblijfplaats zal er een afspraak komen met Christian om alles in kaart te brengen zodat het gecommuniceerd kan worden met de rest van de school en daarbuiten: bijvoorbeeld de leerplichtambtenaar.
9. Dan kunnen de voorbereidingen in volle gang beginnen: van visa's regelen tot vluchten boeken.
10. Vlak voor je vertrek zal je nog een kort laatste gesprekje hebben met Christian, hij zal tijdens je verblijf ook nog een keer contact op nemen met de contactpersoon aldaar. Zij zal je een vraag voor een schrijfstuk meegeven en als je terug komt zal er weer een ontmoeting plaats vinden om alle verhalen terug te horen en te lezen. Vervolgens zou het erg mooi zijn als je andere leerlingen kunt inspireren door je belevenissen op een gepast moment te delen, bijvoorbeeld in een vakles Frans als je in Frankrijk bent geweest, of in een vensteruur. Om ook andere mensen die je niet direct spreekt te bereiken vragen we je tenslotte om een kort stukje voor de schoolkrant te schrijven over je ervaringen.